

LENA LINDERHOLM

- en färgstark doft av Provence



En vacker lördag i maj gick en välfylld buss från Enköping med destination Strängnäs och ett besök hos den svenska målaren, grafikern, författaren samt företagaren och färgstarka Lena Linderholm.

Hon och hennes avlidne make, musikern och estradören Gösta Linderholm, bosatte sig i denna pampiga villa med en vidunderlig utsikt över Mälarens glittriga vatten i Strängnäs för några år sedan..

Ett pampigt men också välfyllt hus med både färgsprakande konst som gamla ting många med en egen historia som vi fick ta del av

vid vår rundvandring i det praktfulla hemmet, som också fungerar som butik men också samlingsplats för visningar och grupper.

Vi bjöds på gott i glasen och söt-saker, och några av oss shoppade loss bland både tyger, keramik och allehanda färgsprakande konstverk i Lenas härliga hem.

Lenas konstnärliga uttryck har en doft av Provence i sina färgrika och glada tavlor, textilier, keramiken och i böckerna - det som är kännetecknande för Lenas konstnärskap.

I Göstas musikrum tronade en flygel samt en vägg klädd med hans

guldskivor. Ni som kommer ihåg minns säkert en av Göstas populära 70-talslåtar ”Rulla in en boll och låt den rulla” - bland många andra härliga texter.

Innan återresan blev det dags för en smakfull lunch på ”Megs Kök & Trevligt” i Stallarholmen där vi fick en stunds underhållning av ”Barnane” - Klasse Möllberg. Maten smakade fint. Därefter gjordes ett stop hos Lena, nu i hennes butik inne i Stallarholmen innan hemfärd.

En trevlig och färgstark lördag!

Vid pennan: Ann-Christin Widinghoff